

Bezoek aan een polder waar van alles te zien was maar geen kalf

Een bijzonder geslaagde dag, die 25^{ste} april, het bezoek aan de Kalverpolder in Zaandam. Zo'n 25 natuurliefhebbers hadden zich ingeschreven om met de volle auto's van de leden naar de Kalverringdijk, dichtbij de Zaanse Schans, te vertrekken.

Een warm onthaal in de oude schuur (de 'bunker' genaamd waar in vroeger jaren een verffabriek stond) met koffie, thee en wat erbij. Voorzitter van de Stichting Kalverpolder John van Loon, legde ons het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de polder uit en de inzet van de vele vrijwilligers die elke dinsdag komen werken. In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft het een haartje gescheeld of de polder was volgebouwd.

Aan de hand van de presentatie werd alles duidelijk gemaakt en daarna vertrokken we in twee volle boten compleet met schipper en gids de Kalverpolder in. Een prachtig gebied, zo direct aan de Zaan, waar de natuur welig tiert en alles heeft wat een mens kan verwachten in zo'n gebied maar, zoals al gemeld in de kop, geen kalveren. De mooiste flora en fauna (de eerste gierzwaluw van het jaar werd ook nog gespot) komen er voor. Even de brug onder de weg door en kijken in 'klein Giethoorn', Haaldersbroek, om tenslotte na een uur, via de Amerikaanse molen aan de dijk, weer voet aan wal te zetten. Een mooie middag, die de thuisblijvers toch eens op de gedachte moet brengen om de speciale activiteiten die georganiseerd worden ook eens mee te maken.



(foto: Henk Evenaar)

Het wordt tenslotte niet voor onszelf als bestuur of commissie georganiseerd maar voor u!

Namens de activiteitencommissie
Ger Bakker

Dagtocht naar Texel op maandag 27 augustus 2018

Het begint traditie te worden, maar ook dit jaar willen we voor onze **leden die wat minder mobiel** zijn een dagtocht organiseren. Deze tocht wordt evenals vorige jaren in samenwerking met Seniorenplezier uit Wormer uitgevoerd.

De wind door de haren, de zilte zeelucht en heel veel schapen...Dat is Texel! We gaan dus de zee over vanuit de veerhaven in Den Helder en wel met de veerpont van 10.30 uur.



Enmaal op het eiland is het tijd voor koffie met wat lekkers. Dit nuttigen we in een gezellig restaurant aan het strand. Voor de sportievelingen onder ons: u heeft even tijd om pootje te baden! Vervolgens brengen we een bezoek aan Ecomare, een ware belevenis met echte zeehonden en bruinvissen. Een lekkere lunch mag uiteraard niet ontbreken.

En... de afstand, die gelopen moet worden, is aanmerkelijk kleiner dan vorig jaar.

De prijs van dit alles bedraagt: **€ 35,-** Voor dit

bedrag wordt u van huis opgehaald en vanzelfsprekend ook weer thuis gebracht.

Ook dit jaar vragen wij een stukje medewerking van u in de vorm van een zo spoedig mogelijke aanmelding, daar het aantal plaatsen beperkt is.

Wilt u meegaan, geef dit dan direct door aan mij: **Dick Jonker, tel. 075-6409270.**